

## 2. LOFPRIJZING VAN DE WIJSHEID VOORBIJ ALLE WIJSHEID

Ashtasahasrika VII, fragment

*\* Namo Prajna, prajna paramita*

De Wijsheid voorbij alle Wijsheid is liefdevol en heilig.  
Zij schenkt Licht. Zij is smetteloos.  
Haar smetteloosheid kan door niets ter wereld worden aangetast.  
Zij is de bron van alle helderheid.

\*

Alles en iedereen in de drievoudige werkelijkheid bevrijdt zij van wat duister is.  
Zij schenkt Licht, opdat alle angst en nood zo overwonnen kunnen worden.  
De kracht van Haar werking is alles-overstijgend.  
Zij verjaagt de somberheid en de verwardheid van alle zinsbegoocheling.

\*

Zij is Alziende en is tegelijk dit Zien ook zelf.  
Zij kent Zichzelve én kent alle poortloze poorten, maar staat daar tegelijk niet boven of buiten.  
De Wijsheid voorbij alle Wijsheid is de Moeder van de Boeddha's en de Bodhisattva's.  
Zij is het, die het wiel van de verlossing in beweging zet.

\*

