

7. TOEWIJDING VAN DE BODHISATTVA (ingekort)

Uit de Bodhicaryavatara van Santideva

** Kom snel oh kom snel en vergeet alle angst ! In ons breekt het leven door !*

Wij dragen onze verdiensten over, opdat al degenen die waar dan ook geestelijk of lichamelijk lijden, van hun lijden verlost worden en oneindige vrede des harten mogen vinden.

Dat hun geluk nooit af mag nemen, hoe lang de cyclus van bestaan ook mag duren. Dat de wereld de altijddurende vreugde van de Bodhisattvas mag bereiken.

Dat alle wezens de verlichting van het paradijs mogen kennen, hoe talrijk de verschrikkingen in de wereld ook zijn. *

Dat al degenen die koud zijn warmte vinden. Dat al degenen die lijden aan hitte koelte vinden.

Dat oorden van verschrikking oasen mogen worden van verrukking, schoonheid en leven.

Dat dode beenderen weer tot leven komen. Dat zij die verblijven in het schimmenrijk begiftigd worden met een hemels lichaam. *

Dat stralend licht de duisternis op alle plaatsen zal verdrijven. Dat het vuur van alle helse regionen gedoofd zal worden. Dat allen die daar verblijven enkel nog diepe vreugde mogen ervaren.

Dat alle hindernissen wijken zullen. Dat alles stromen mag van levend water. Dat de Geest die doet ontwaken en die mededogen is, moeder en beschermster van al wat leeft, in iedereen geboren wordt. *

Dat de blinden mogen zien. Dat de doven mogen horen. Dat zij die angstig zijn geen vrees meer zullen kennen. Dat zij die treuren getroost mogen worden. Dat de vertwijfelden bezieling vinden en geestkracht.

Dat iedereen die ziek is weer gezond mag zijn. Dat wie zwak is sterk mag worden. Dat ons hart vervuld mag zijn van liefde voor elkaar. *

Dat de hemel alle misnoedigen, alle verdwaalden, allen die hulpeloos zijn en in gevaar, met haar zegen mag beschermen.

Dat iedereen vervuld mag worden van geloof, van wijsheid en van mededogen. Dat iedereen volkomen vrij en onafhankelijk mag zijn. *

Dat alle wezens zonder uitzondering door dit overdragen van verdiensten verlost worden van alle kwaad, en zullen leven in deugdzaamheid.

Dat al wat leeft oneindig lang mag leven. Dat dit oneindig leven vol van licht mag zijn. Dat zelfs het denkbeeld "dood" verdwijnen zal. *

Dat niemand ongelukkig meer mag zijn. Dat niemang nog te kort mag schieten. Dat er geen vernederden en geen vertrapten meer mogen zijn, geen verstotenen en geen vergetenen. Dat het niemand nog aan levensmoed ontbreken mag. *

Dat heel de wereld zonder lijden en zonder zware rigide praktijken, de verlichting bereiken mag in één enkel goddelijk lichaam.

Dat wij mogen leven voor het beëindigen van alle verschrikkingen van het bestaan, hoe grenzenloos het heelal ook is in ruimte en tijd. *

Dat alle wensen van de Bodhisattvas voor het welzijn van de wereld in vervulling gaan. Dat door de verdiensten van de Bodhisattvas de gehele wereld grenzenloze gelukzaligheid mag vinden.

Kom snel oh kom snel en vergeet alle angst ! In ons breekt het leven door !