

## 12. HERDENKING VAN ALLEN DIE ZIJN OVERGEGAAN

*\* gate, gate, paragate, parasamgate*

Laat ons bidden dat allen, die wij hier gedenken, hun zwerftocht in deze wereld met haar talloze moeilijkheden voorgoed hebben beëindigd.

\*

Laat ons bidden, dat zij elke vorm van beperkende gehechtheid, voorgoed achter zich mogen laten.

\*

Laat ons bidden, dat zij van nu af voor eeuwig daar zijn, waar geen geboorte en dood meer heersen.

\*

Wij bidden dat jullie allen, die zijn overgegaan en die wij hier gedenken, eindelijk thuis zijn gekomen in het rijk van de waarachtige vrede.

\*

Wij bidden dat de Wijsheid voorbij alle wijsheid haar Licht mag delen met jullie allen.

\*

Wij bidden, dat het waaien van de eeuwige Waarheid, jullie mag opnemen in haar Stralenkrans met de miljarden kleuren.

\*

Wij bidden, dat jullie allen verlicht mogen zijn in het zuivere land van de Boddhisattva's.

\*

Wij bidden, dat jullie van nu af met hen mogen samenwerken in de rimpelloze zee van de volkomen puurheid.

\*

Wij bidden, dat jullie met ons verenigd zijn in ons gebed, nu wij onze afscheidsgroet aan jullie brengen, en wolven de hemel aan ons zicht onttrekken.

\*

Wij vouwen onze handen in eerbied voor alle Boddhisattva's en offeren nu wierook.

\*\*\*

(We offeren nu lichtjes en/of wierook aan het altaar)