

14. Avondlijke Aansporing

Uitgesproken aan het einde van elke meditatie-dag

Dit wil ik ons allen graag op het hart drukken
Leven en dood zijn ernstige zaken
Snel vergaan alle dingen
Wees altijd wakker
Nimmer onoplettend
Nimmer achteloos

