

## Gedicht...

---

***Fjodor M. Dostojewskij***

*De mens in de mens  
Is een onuitputtelijk geheim.  
Wie werkelijk mens wil zijn  
Weet dat het zijn opgave is  
om te proberen dit geheim te ontraadselen;  
als het daar zijn leven lang mee bezig is  
heeft hij zijn tijd niet verspild.*

