

Studiesesshins met André van der Braak 2019-2020



13-15-september 2019: Dōgen's Genjōkōan (weekend)

Deze korte tekst van de beroemde Japanse zenmeester Dōgen (1200-1253) is een van de beste en meest gelezen inleidingen op zen. In een aantal korte fragmenten laat Dōgen zien dat illusie en verlichting, beoefening en realisatie, geen tegenstellingen zijn maar onderling met elkaar zijn verbonden. We gebruiken een nieuw manuscript van André van der Braak over de *Genjōkōan* voor dit weekend.



18-22 december 2019: De Lotus Sutra (vijfdaagse)

De Lotus Sutra is wereldwijd een van de beroemdste teksten uit de Mahayana-traditie. Ze bevat een aantal parabels die de parels van de boeddhistische traditie vormen: de kinderen in het brandende huis, de verloren zoon, de vader die zijn dood in scène zet, de magische stad. Alle gangbare concepten over de Boeddha en het boeddhistische pad worden in de Lotus Sutra op hun kop gezet. We gebruiken een vertaling met inleiding van boeddhismekenner Gene Reeves voor deze vijfdaagse.



25-29 maart 2020: Kloppen waar geen poort is (vijfdaagse)

In *Kloppen waar geen poort is* heeft Ton Lathouwers fragmenten verzameld van vier opmerkelijke denkers: Linji (Chinees zenmeester, overleden 866); Hisamatsu (Japans zenreformer, verbinding leggend naar westerse religie en cultuur, 1889-1980); Sjestov (Russisch-joodse schrijver, 1866-1938); Plotinus (klassiek filosoof, 204-270). De teksten circuleren rondom het centrale concept van 'de onmogelijke vraag', die alle vertrouwde grond onder onze voeten wegslaat en ons uitdaagt tot het nemen van een bevrijdende stap.

Locatie: Missiehuis St. Michael (St. Michaelstraat 7, 5935 BL Steyl-Tegelen)

Kosten: 395 euro voor een vijfdaagse en 195 euro voor een weekend. Als de kosten een probleem zijn, neem dan even contact op.

Aanmelden: via email naar avdbraak@xs4all.nl

Voor meer informatie: <http://www.avdbraak.nl/sesshin/>