

Donderdag na de namiddagmeditatie:

- Soetra 3. Dharani van de Grote Mededogende
- Soetra 6A. Sutra van Kuan Yin, deel één
- Soetra 2. Lofprijzing van de Wijsheid voorbij alle Wijsheid
Geloofte van de Boddhisattva en toewijding van de sesshin
3 x refrein "Namo Prajna"

Vrijdag na de namiddagmeditatie:

- Soetra 5. De identiteit van Veelheid en Eenheid
- Soetra 6B. Sutra van Kuan Yin, deel twee
Geloofte van de Boddhisattva en toewijding van de sesshin
3 x refrein "Namo Prajna"

Zaterdag na de na de namiddagmeditatie:

- Soetra 4. Avatamsaka Sutra
- Soetra 12. Hymne aan de Wijsheid voorbij alle Wijsheid, deel één,
tot: "Hoe wonderbaarlijk en hoe ontzagwekkend"
Geloofte van de Boddhisattva en toewijding van de sesshin
3 x refrein "Namo Prajna"

Na de avondmeditatie: Herdenking van degenen die zijn overgegaan:

- Nr 12. Herdenking van allen die zijn overgegaan

Zondag na de ochtendbijeenkomst

- Soetra 1. Hartsoetra van de Wijsheid voorbij alle Wijsheid
- Soetra 12. Hymne aan de Wijsheid voorbij alle Wijsheid, deel twee,
vanaf: "Wees gegroet, Jij die van nergens bent gekomen...."
Geloofte van de Boddhisattva en toewijding van de sesshin
3 x refrein "Namo Prajna"

We besluiten met het lied: 'Blijf bij mij'

Afsluiting van de sesshin