

Maha Karuna Ch'an: Soetra's thuisesshin

Donderdag na de namiddagmeditatie:

- Soetra 3. Dharani van de Grote Mededogende.
- Soetra 6 A. Sutra van Kuan Yin, deel één.
- Soetra 2. Lofprijzing van de Wijsheid voorbij alle Wijsheid.
Geloofte van de bodhisattva en toewijding van de sesshin.
3 x refrein "Namo Prajna".

Vrijdag na de namiddagmeditatie:

- Soetra 5. De identiteit van Veelheid en Eenheid.
- Soetra 6B. Sutra van Kuan Yin, deel twee.
Geloofte van de bodhisattva en toewijding van de sesshin.
3 x refrein "Namo Prajna".

Zaterdag na de namiddagmeditatie:

- Soetra 4. Avatamsaka Sutra.
- Soetra 12. Hymne aan de Wijsheid voorbij alle Wijsheid, deel één, tot:
"Hoe wonderbaarlijk en hoe ontzagwekkend".
Geloofte van de bodhisattva en toewijding van de sesshin.
3 x refrein "Namo Prajna".

Na de avondmeditatie: Herdenking van degenen die zijn overgegaan:

- Nr 12. Herdenking van allen die zijn overgegaan.

Zondag na de ochtendbijeenkomst

- Soetra 1. Hartsoetra van de Wijsheid voorbij alle Wijsheid.
- Soetra 12. Hymne aan de Wijsheid voorbij alle Wijsheid, deel twee,
vanaf: "Wees gegroet, Jij die van nergens bent gekomen....".
Geloofte van de bodhisattva en toewijding van de sesshin.
3 x refrein "Namo Prajna".

We besluiten met het lied: 'Blijf bij mij'.

Afsluiting van de sesshin