

3. GEBED VOOR ALLE NODEN (Afsluiting van de Surangama-dharani)

** Hart van de Geloften*

Uit het hart van de Geloften dragen wij de meditatie op, aan alle mysterieuze krachten die de dhamma beschermen, en aan heel de gemeenschap der heiligen, die waakt over deze plaats en over dit land.

*

Opdat allen wier levensweg duister is en zwaar, bevrijd worden van angst en zinloosheid.

*

Dat de dreiging van oorlog, geweld en wederzijds wantrouwen mag ophouden.

*

Dat er overal in de wereld blijvende vrede mag komen.

*

Dat alle volkeren het geluk mogen kennen van solidariteit, samenwerking en voorspoed.

*

Dat wij oog in oog met de grote problemen van onze tijd, onze verantwoordelijkheid op alle gebied mogen kennen.

*

Dat de waarde van de natuur door iedereen begrepen en gerespecteerd mag worden.

*

Dat heel de mensheid gelijkmatig mag delen in de gaven van Moeder Aarde.

*

Dat elke vorm van geweldpleging tegenover anderen, en tegenover onszelf mag ophouden.

*

Dat de wonden van alle beschadigde kinderen geheeld mogen worden.

*

Dat wij de eerbied voor het kind op alle gebied mogen hervinden.

*

Dat we mogen opstaan voor de zwakkeren en de misdeelden, waar dan ook.

*

Dat degenen die zich niet in onze samenleving thuis voelen, begrip mogen vinden.

*

Dat zij die door iedereen verlaten zijn, thuis mogen komen bij een hart dat luistert.

*

Dat allen die het leven niet meer aan konden, opgevangen worden door het Grote Mededogen.

*

Dat ons hart open blijft voor hen die ons liefhebben, en ook voor hen die ons haten.

*

Dat wij de kracht mogen vinden om hen, met wie wij niet in vrede kunnen leven, de hand te reiken.

*

Dat wij in alle wederwaardigheden van het leven, kalmte en vertrouwen mogen bewaren.

*

Dat de krachten van geloof, wijsheid en mededogen in ons blijven groeien.

*

Dat allen mogen volharden op hun zoektocht en in hun discipline.

*

Dat de laatste regel van de Hartsutra: "Gegaan, gegaan, voorbijgegaan en zelfs voorbijgegaan aan het voorbijgaan", voor iedereen werkelijkheid mag worden.

*

Wij bidden hiervoor tot de Boeddha's en de Boddhisattva's, in alle tijden en alle ruimten.

*

Wij bidden hiervoor tot de Wijsheid voorbij alle Wijsheid.

*