

15. AVONDLIJKE AANSPORING

Uitgesproken aan het einde van elke meditatie-dag

Dit wil ik ons allen graag op het hart drukken

Leven en dood zijn ernstige zaken

Snel vergaan alle dingen

Wees altijd wakker

Nimmer onoplettend

Nimmer achteloos

