

16. TOEWIJDING SESSHIN

Uitgesproken aan het einde van elke sesshin door begeleider

In de zuiverheid en de helderheid van de oorspronkelijke werkelijkheid,
In de volheid en de voltooiing van de uiteindelijke werkelijkheid,
In de oneindige veelvuldigheid van de werkelijkheid
die zich uitdrukt in vormen,
dragen wij de meditatie en het zingen van de sutra's op
aan al de talloze onbekenden,
die al vanaf prehistorische tijden het licht hebben doorgegeven,
aan alle grote leraressen en leraren,
aan allen die de grondslag leggen voor de weg,
in verleden, toekomst en heden.
En voor de verlossing van zelfs het kleinste grasje en plantje,
voor de verlossing van alle ontelbare wezens in heel het universum.
En in diepe dankbaarheid
jegens iedereen die een gids is op dit oeroude pad,
jegens allen die ontwaakt zijn, in alle tijden en alle ruimten,
jegens allen die leven vanuit het Grote Mededogen
en jegens allen die groot van hart zijn.
Diepste Wijsheid voorbij alle wijsheid.